

προβολή ταινίας

παρασκευή 28 οκτώβρη 19:00

ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΜΕ ΛΙΑΚΑΔΑ



αυτοδιαχειριζόμενο στέκι ΤΕΙ (ν.γύζη 34- τέρμα ε.πανσελήνου)

Ένα ναυπηγείο που κλείνει, μια άγρια απεργία που τολμά να απαιτήσει τη διατήρηση του μόνου μέσου διαβίωσης που υπάρχει, της δουλειάς, και η βίαιη απάντηση των αφεντικών με την απόλυση των εργατών... και μετά η απειλή που κρέμεται μονίμως πάνω από τα κεφάλια μας, αυτή της ανεργίας, γίνεται πραγματικότητα. Και αν ακόμα η μισθωτή εργασία δεν είναι παρά ένας εκβιασμός, ένας τρόπος να σε ξεζουμίζουν οι από πάνω, η ανεργία είναι ίσως η πιο ακραία κατάσταση στον καπιταλισμό γεμάτη αδιέξοδα, με επιπτώσεις στο σύνολο της ζωής. Επιπτώσεις που αναδεικνύονται μέσα από την καθημερινότητα μιας παρέας απολυμένων πρώην ναυτεργατών -κύριοι αντι-ήρωες της ταινίας. Ο καθένας από αυτούς βιώνει την πραγματικότητα της ανεργίας με ένα φαινομενικά διαφορετικό, αλλά στην ουσία του παρόμοιο τρόπο. Και πως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν ο ένας μετά τον άλλον έρχονται αντιμέτωποι με την καταπάτηση της αξιοπρέπειάς τους είτε αυτό γίνεται με το να καλυφτούν τα γκρίζα μαλλιά, έτσι ώστε να ξεγελαστούν αυτοί που ζητάνε νεο-νέα 20-35 χρονών, είτε με την εγκατάλειψη από τους δικούς σου και την αυτοκτονία, είτε με τη διάλυση της προσωπικής ζωής, είτε με το αίσθημα της αποτυχίας και της ευθύνης που είσαι άνεργος. Εν τέλει μέσα από όλα αυτά οι αντι-ήρωες της ταινίας συνειδητοποιούν την κοινή τους μοίρα, συνειδητοποιούν αυτό που τους ενώνει. Γιατί...

«όπως τα σιαμαία είναι κολλημένα, έτσι και εμείς είμαστε κολλημένοι... αν πέσει ένας πέφτουμε όλοι. Γιατί είμαστε όλοι το ίδιο...»